

## Al-Ichlaas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

**112.001** *Qul huwa Allahu aḥadun*

112:1 Zeg Hij is Allah, Hij is Ahad \* (Een).

Zeg: "Hij is Allah als enige,

اللَّهُ الصَّمَدُ

**112.002** *Allahu alṣṣamadu*

112:2 Hij is niet afhankelijk van iets en alles is van hem afhankelijk .

Allah de bestendige.

لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْ

**112.003** *Lam yalid walam yooladu*

112:3 Hij heeft niet verwekt en noch is Hij verwekt.

Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

**112.004** *Walam yakun lahu kufuwan aḥadun*

112:4 En er is en zal geen gelijke zijn aan hem tot in de eeuwigheid.

en niet één is er aan Hem gelijkwaardig."

\* Ahad betekent letterlijk één, het Arabische telwoord. Ahad betekent 1, maar wahid betekent ook 1. Het verschil is dat Ahad niet uit delen bestaat en wahid wel. Bijvoorbeeld een mens bestaat uit lichaamsdelen, elk lichaamsdeel bestaat weer uit cellen, elk cel bestaat weer uit een celkern en andere onderdelen, etc. Ook subatomaire deeltjes bestaan weer uit kleinere deeltjes. Uiteindelijk kan elk object verder ontleedt worden tot het oneindige. Dit duidt ook dat elk deeltje weer afhankelijk is van zijn subdeeltje en uiteindelijk van Allah.